



Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost

Zijstroom 17 oktober en 24 oktober 2021

Beste gemeenteleden,

Deze week weer een volle Zijstroom, met veel goed nieuws, veel activiteiten en inspiratie. Inspiratie die een aantal gemeenteleden het volgende weekend ook op gaat doen op het Inspiratieweekend op Terschelling. Daar gaat u ook vast nog over horen. Maar nu eerst deze Zijstroom. Ga er maar even rustig voor zitten.

Vriendelijke groet, Herma Houwers

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad is blij en verheugd dat onderstaande personen hebben aangegeven een taak te willen invullen in de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost. We zijn voornemens deze bevestiging te laten plaatsvinden tijdens de kerkdienst van 7 november in Druten. De namen en functies zijn:

- * Guido de Bakker - ouderling kerkrentmeester, voorzitter CvK
- * Roelie Schotanus - ouderling scriba
- * Janny Jongkind – diaken
- * Syta van Werken - ouderling pastoraat
- * Jaap Schoenmaker – kerkrentmeester

Mocht u bezwaar willen maken dan kan dit tot uiterlijk 31 oktober per mail naar scriba@rivierenlandoost.nl

KERKDIENSTEN 17 en 22 oktober

Zondag 17 oktober 2021

Batenburg 10.00 uur: Voorganger ds. Jan Willem Drost

Beuningen 10.00 uur: Voorganger ds. G. Ruiterkamp

Wijchen 10.00 uur: Voorganger ds. Dick Sonneveld

Deze dienst wordt gestreamd: <https://www.youtube.com/watch?v=FgYH3txsA6w>

Druten 12.00 uur: Doopdienst. Voorganger ds. Jan Willem Drost. In deze dienst zal Emily, dochter van Erik Heidema en Rianne van Bommel worden gedoopt.

Zondag 24 oktober 2021

Druuten 10.00 uur: Voorganger ds. Marion Hartman

Deze dienst wordt gestreamd: <https://www.youtube.com/watch?v=csPoTFQ5Zw8>

Wijchen 10.00 uur: Voorganger mw. Marike Meek MA

COLLECTES TIJDENS DE DIENSTEN

Zondag 17 oktober 2021: Diaconale Collecte: Wereldvoedseldag

**kerk
in actie**

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn ruikt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

Boerin Madeleine kreeg hulp van de kerk en dit bracht een grote verandering in haar leven. Ze heeft dit jaar voor het eerst genoeg geld verdiend om haar vijf kinderen te kunnen voeden. Ze vertelt: "Niet alleen de maisoogst ging goed. Ik kreeg dit jaar ook twee geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd en nu hebben we er dus al vijf."

Ook heeft Madeleine met hulp van de Lutherse Broederkerk samen met een aantal andere vrouwen uit haar dorp een spaargroep opgericht. "Tijdens de landbouwtraining van de kerk heb ik geleerd hoe ik mijn oogst kan bewaren. We hebben nu twintig zakken maïs in een schuur liggen. Die verkopen we pas als de prijs omhoog gaat."

*U kunt uw bijdrage geven in de collectezak of overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van Wereldvoedseldag
Dit kan ook door het scannen van de bijgevoegde QR-code.*



Zondag 24 oktober 2021: Diaconale collecte: Het Tweede Huis in Nederasselt, het ZWO-project 2021



Het Tweede Huis is een sociaal maatschappelijk opvanghuis waar 24 uur per dag, zeven dagen per week onderdak wordt geboden aan een groep bewoners (volwassenen en kinderen) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. In Het Tweede Huis is 24 uur per dag een medewerker aanwezig. Naast de vele medewerkers die elk een dagdeel dienst hebben, zijn er ook vaste (in het pand wonende) medewerkers die om toerbeurt avond/weekenddienst hebben. Medewerkers hebben elk hun eigen kwaliteiten en ervaring om bewoners bij te staan voor een luisterend oor.

Iedere bewoner krijgt een mentor toegewezen. Hij zal veelal een eerste aanspreekpunt zijn en waar nodig hulp bieden (ondersteuning bij diensten en instanties buitenshuis e.d.). Er is een vaste structuur in de vorm van gezamenlijke maaltijden (ontbijt, lunch en avondeten) en koffiepauzes en er worden wekelijks afspraken gemaakt over huishoudelijke en andere taken. Bewoners kunnen ook deelnemen aan andere activiteiten, zoals: creatieve ontwikkeling (eigen atelier), ontspanningsoefeningen, tuinieren e.d.

Iedere donderdagavond is er bewonersoverleg, verplicht voor bewoners, in aanwezigheid van medewerkers. Het Tweede Huis is voor een groot deel afhankelijk van donaties en giften, zeker ook voor de activiteiten van de bewoners, maar ook voor onderhoud van het oude pand.

De opbrengst van dit ZWO-project zal besteed worden aan het opknappen van de kamers van de bewoners: schilderen en voor een deel nieuwe inventaris, zodat de inwoners een fijne plek hebben om zich terug te trekken!

Meer informatie kunt u lezen op: <https://www.stichtinghettweedehuis.nl>

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van ZWO Tweede Huis. Dit kan ook door het scannen van de bijgevoegde QR-code.



DE GROENE KERK: God in de Supermarkt

De dienst in Wijchen op **Zondag 17 oktober 10.00 uur** staat in het kader van 'duurzaamheid'. De dienst zal een interactief karakter hebben en kunt u tijdens de dienst reageren door te appen naar ds Dick Sonneveld: telefoon 06-41494539.

Het thema zal zijn: "Geef ons heden ons dagelijks brood".

De vraag: "wat heeft voedsel met ons geloof en duurzaamheid te maken?"

Alfred Slomp van 'God in de supermarkt' zal, samen met ds Dick Sonneveld, voorgaan.

Na de dienst kunt u zich opgeven voor de workshop 'God in de supermarkt' (zie hieronder)



Op **21 oktober om 20:00h** praten we daarover met elkaar verder tijdens de workshop o.l.v. Alfred Slomp in De Schakel. Voor de workshop is het belangrijk om je uiterlijk 18 oktober aan te melden bij ds. Dick Sonneveld. De wijze waarop de workshop wordt gehouden vereist minimaal 20 deelnemers.

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt.

De workshop 'God in de supermarkt' op 21 oktober verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De thematiek activeert, is sociaal en informatief en we gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. In de kerkdienst op 17 oktober laten wij ons inspireren door Jezus, hoe hij omging met arme en behoeftige mensen.

Aanmelden en info: → ds. Dick Sonneveld / t 06-41494539 /

dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

AANDACHT VOOR ELKAAR



In de afgelopen weken zijn leden uit de drie kernen van onze gemeente blij gemaakt met bloemen of een andere attentie namens ons allen. Het kan dat een jarige wordt verrast of een zieke een beterschapswens krijgt. Soms is het om iemand te troosten of ergens voor te bedanken.

200 JAAR KERK BEUNINGEN

Zoals bekend vieren we in het weekend van **13 en 14 november** het feit dat 200 jaar geleden de kerk in Beuningen is gebouwd.

Henny Brugman heeft een **boek** geschreven over deze 200 jaar. Het is een prachtig boek geworden met veel foto's en tekst. Het boek is te koop voor € 25 - € 30 (het precieze bedrag volgt zo snel mogelijk). Er hangt een intekenlijst in de kerk in Beuningen en bestellen kan ook door een mail te sturen naar: 200jaarkerkbeuningen@rivierenlandoost.nl

Er is een **verloting** met als prijs enkele bijzondere, gesigndeerde exemplaren van dit jubileumboek. De opbrengst van de verloting wordt gebruikt voor een doel dat we nog even niet delen maar wordt wel besteed aan een doel binnen de gemeente.

De loten zijn te koop à €2.00 per stuk onder andere na de dienst van 17 en 31 oktober in Beuningen of door een mail te sturen naar 200jaarkerkbeuningen@rivierenlandoost.nl.



Zaterdag 13 november is er een **cabaret** met daarin enkele situaties uit deze 200 jaar.

Geschreven door ds. Jan Willem Drost, geïnspireerd door het boek '200 jaar Protestants Kerkgebouw Beuningen, uitgevoerd door enkele gemeenteleden.

Inloop vanaf 19.30 uur en het cabaret start om ca. 20.00 uur.

Zondag 14 november is er om **10.00 uur een feestelijke dienst** waarin ds. Dick Sonneveld zal voorgaan en er medewerking is van een bijzonder koor, bestaande uit leden uit de gemeente, speciaal samengesteld voor deze gelegenheid.

Na afloop is er koffie met gebak en een drankje en tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Meer informatie zal ook te vinden zijn in de komende Stroom.

OECUMENISCHE OPEN-LEUR VIERING.

Op zondag **31 oktober 2021** is er om **19.00** uur een Oecumenische viering in de Protestantse kerk van **Wamel**, Dorpsstraat 73. Thema van de dienst is: **'Bonhoeffer'**
In deze oecumenische viering is iedereen welkom; mensen van binnen en buiten de kerken. "Wie ben ik?" vraagt de Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer zich af, als hij in de gevangenis zit. In een aangrijpend gedicht vertelt hij hoe anderen hem zien als iemand vol innerlijke kracht, die kalm en fier en vrijmoedig optreedt. En hoe hij zichzelf kent als een gekooide vogel die naar adem snakt, machteloos bang is, moe en leeg. Het gedicht eindigt met het besef, in een schreeuw bijna, dat God hem kent. Bidden en gerechtigheid doen. Dat was wat christenen te doen stond, vond Bonhoeffer. Zelf heeft hij dat in ieder geval gedaan. Als er iemand was die 'deed wat hij predikte' was hij het wel.
Deze viering wordt verzorgd door dominee Henk Fonteyn en zanggroep Choice uit Deest, o.l.v. Jacqueline van Koolwijk.
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de Open Leur-viering in het kleine kerkje in Leur te houden, We zijn daarom te gast in de PC kerk Dorpsstraat 73 in Wamel

RABO ClubSupport - project SchuldHulpMaatje

Binnenkort kunt u als lid van de RABOBANK weer stemmen om clubs te ondersteunen. Dit jaar kunt u daarmee ook geld binnenhalen voor ons project SchuldHulpMaatje in Wijchen. Het werkt zo: van 4 tot 24 oktober kunt u inloggen op de website van [RABO ClubSupport 2021](#). Daar staan allerlei clubs en stichtingen vermeld die u uw stem kunt meegeven. Hoe meer stemmen, hoe meer geld vanuit het fonds van de Rabobank voor uw favoriete club. U mag als lid van de Rabobank **drie** stemmen uitbrengen, dus naast uw eigen sportclub, kunt u ook een stem geven aan de stichting waaronder het project SchuldHulpMaatje valt: **de stichting 'Boven de streep'**

Met het extra geld dat we op deze wijze ontvangen, genereren we weer via PR acties, meer naamsbekendheid voor SchuldHulpMaatje en zo kunnen we meer mensen in financiële problemen bereiken en helpen om 'boven de streep' te komen.

**Niet vergeten te stemmen tussen 4 en 24 oktober,
RABO ClubSupport - Stichting Boven de streep!**



Paul Oosterhoff,
mede-coördinator project SchuldHulpMaatje Wijchen

START EETGROEP IN DE SCHAKEL

De eetgroep van de Schakel in Wijchen komt vrijdag 29 oktober om 17.45 uur weer bij elkaar. De kosten zijn € 7,- per maaltijd, graag contant betalen.

Aanmelden voor woensdag 27 oktober bij Joke Otte.
Telefoonnummer: 024-6414039





HANDWERKEN

Woensdag 20 oktober a.s. gaan we weer handwerken in de hal van de Schakel. Van **14.00-16.00 uur** zullen de breipennen, haakpennen, borduurpatronen, Kaarten maak spulletjes, potloden enz. weer tevoorschijn worden gehaald! We zorgen voor de thee en iets lekkers.

Onze volgende handwerkmiddag is **3 november** kunt u deze datum alvast noteren.

Jacqueline Dekker

Anja De Heus  06-27110143

HULPVRAAG DIACONIE Wijchen

Wie kan ons helpen?

Als sectie Diaconie Wijchen zijn we op zoek naar materiaal voor tuinonderhoud voor een mevrouw:

- Grasmaaier
- Snoeischaar
- Heggenschaar
- Etc



Kunt u ons helpen?

Neem dan contact op met Caroline Visser: tel: 06-46267581 / e-mail: visser75@xs4all.nl

OPROEP

Hieronder een 4-tal oproepen waarin gevraagd wordt naar mensen die deze taken op zich willen nemen. Misschien zit er iets voor u bij.

Koffiedienst in de Schakel

Na de dienst mag er weer koffie gedronken worden. Hoe fijn is dat!

Helaas wordt de groep kleiner en wordt het steeds moeilijker om het rooster kloppend te krijgen. Daarom deze oproep om meer mensen op de lijst te krijgen. Het is de bedoeling om ongeveer kwart over negen te komen om alles klaar te zetten: kopjes, glazen, koekjes, suiker en melk. Vervolgens kan de vaatwasser alvast aan gezet worden en het grote koffiezetapparaat klaar gemaakt worden. Na de dienst schenk je koffie en thee in en ruim je later op. Het is een gezellige groep mensen en je doet meteen nieuwe contacten op.



Lijkt het je wat of wil je eerst meedraaien bel of mail mij dan voor meer informatie.

Joke Mink / e-mail: jokemink@hotmail.com / telefoon: 06-13599602

Interieur verzorger m/v de Schakel

Omdat Lies naar Beuningen is verhuisd zoeken wij voor de Schakel iemand die 1 maal per week de Schakel schoonmaakt/poetst. Het betreft ongeveer 2 uur per week. Daar staat een passende vergoeding tegenover. Als u iemand weet die dit zou willen doen neemt u dan contact op met Rob de Heus, robdeheus1963@gmail.com

Chauffeurs!!!



Wij zijn nog op zoek naar chauffeurs in **Wijchen**. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe minder vaak u hoeft te rijden.

Wie wil 1 keer in 6 weken 2 gemeenteleden naar de kerk brengen?

Omdat de vraag op het ogenblik wat hoger ligt, moeten er per keer 2 auto's rijden. Voor de planning van november en december kunt u zich,

graag voor 20 oktober, opgeven bij Annie van Bergen: telefoon 06-28190875 /

e-mail annievanbergen@gmail.com

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Diaconie sectie Wijchen / Annie van Bergen

Bloemendienst Beuningen

De bloemendienst van Beuningen zoekt gemeenteleden die zo nu en dan bloemen weg willen brengen na de dienst. Aanmelden kan bij Marianne den Dekker: 024-6776187 / mariannedekker@upcmail.nl Zo krijgen wij een beetje een beeld van wie dit zou willen doen. Je kan je ook melden voorafgaande aan de dienst bij de bloemendienst of de ouderling van dienst. Een mooie kans om iemand blij te mogen maken met een bosje bloemen! Fijn als je mee wilt helpen!

Met vriendelijke groet,

Bloemencommissie: Janny, Janny, Heleen en Marianne



ACTIVITEITEN VOS

Gesprekskring: 'Raak de wonden aan'

De Tsjechische priester en hoogleraar Tomáš Halík schreef een boek met veertien hoofdstukken scherpzinnig, theologisch verrassend en ook humoristisch commentaar op de huidige tijd. Hij neemt daarbij het Bijbelverhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt en laat zien dat er moed voor nodig is om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof.

Op vier woensdagavonden wordt over dit onderwerp een gesprekskring gehouden voor wie dit onderwerp aanspreekt. Deelname maximaal 10 personen. Materiaal wordt uitgereikt.

Plaats: **Mamre, Protestantse kerk Druten**, Kattenburg 59, 6651 BK Druten

Data: 29 september, 6, **13 en 27 oktober 2021**

Aanvang: 19.30 uur

Info: ds. Dick Sonneveld, tel.: 06-41494539, email: dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Kunst in de Kerk

Expositie 'Vergeten verhalen'

Van **10 oktober tot en met 21 november** zal er in de Schakel te Wijchen een expositie zijn van schilderijen van de Beuningse kunstenaar Nadine Zanow.

Haar werk is narratief en bevat elementen van folklore, figuren en legendes.

Het beweegt en brengt stilte. En altijd maakt het ons bewust van de emoties die we als mens delen. Deze tentoonstelling is een selectie uit verschillende series en thema's van haar werk en bevat zowel figuratieve als abstracte beelden. www.nadinezanow.com

Tijdens de opening van de kerk is er ook gelegenheid om een stil moment voor u zelf te zoeken. Om te mediteren, te bidden, om een kaars aan te steken en tot rust te komen.

Plaats: **De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen**

Data: **alle zaterdagen vanaf 16 oktober – 20 november van 14 – 16 uur**

Op een ander moment is bezichtiging mogelijk op afspraak.

Info: Margreet van der Meij / t 0652172290, margreetvandermeij@hetnet.nl

Stilte, muziek en bezinning bij Kunst in de Kerk

Op enkele zaterdagen zullen er tijdens de expositie gedichten gelezen worden die aansluiten bij de schilderijen van de kunstenaar en er zal live meditatieve muziek gespeeld worden.

Plaats: **De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen**

Data: **16 en 30 oktober, 20 november van 15.00 – 15.30 uur**

Info: Margreet van der Meij / t 0652172290 / e-mail: margreetvandermeij@hetnet.nl

DUURZAAMHEID in de landbouw

Donderdag 4 november 2021, 20:00 uur

In het voorjaar van 2019 is door onze gemeenteleden Hans Meek en Martin van Ittersum aandacht besteed aan het thema duurzaamheid, energie en voedselproductie in mondiaal en Europees perspectief. Deze keer willen we inzicht geven in hoe duurzame voedselproductie lokaal speelt: welke invulling geven lokale ondernemers aan duurzaamheid in de landbouw en voor welke dilemma's staan zij? We hebben een viertal agrariërs uit Maas en Waal uitgenodigd om te vertellen welke (on-)mogelijkheden zij ondervinden. Ook zal er gelegenheid zijn voor vragen en suggesties over en weer. We vinden het fijn als we tevoren al wat vragen of suggesties ontvangen (zie e-mailadres of schriftelijk bij binnenkomst).

De Schakel, Wijchen

Info → Martin van Ittersum / t 06-51761713 / martinvanittersum21@gmail.com

VOLGENDE ZIJSTROOM

De volgende Zijstroom verschijnt op **29 oktober 2021**

Informatie voor publicatie in de Zijstroom kan gestuurd worden naar:

Zijstroom@rivierenlandoost.nl

CONTACT PASTORAAL TEAM



Dick Sonneveld	06-41494539	dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
Jan Willem Drost	06-48574709	jwdrost@rivierenlandoost.nl
Paul Oosterhoff	06-22994450	poosterhoff@rivierenlandoost.nl
Anja Hulsbergen	06-30290304	ahulsbergen@rivierenlandoost.nl