



Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Organist: Carel de Vor
Lector: Theo Arntz
Ouderling van dienst: Henk Kapel.
Thema: Hoor! Maar?

MENSEN ONTMOETEN GOD.

- orgelspel
- welkom en mededelingen
- aansteken van de tafelkaarsen
- drempelgebed
- aanvangslied: Psalm 139: 1 en 7
- stil gebed

v: God is met u allen
g: **Ook met u is God**
v: Onze hulp is de naam van God,
g: **die hemel en aarde gemaakt heeft.**
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g: **en niet loslaat het werk van zijn handen.**
Amen.

Lied: 630: 2 en 4
Kyriegebed

Hoor, maar ik kan niet horen.
Mijn oren dichtgestopt.
Mijn adem opgekropt
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren,
Ik ben niet ik, niet waar.

Hoor, maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
Ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
En leven toe naar U.

Hoor roept Gij in mijn oren
En jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
Verwek mij uit het graf,
Uw mens opnieuw geboren
O, toekomst laat niet af.

Glorialied: psalm 149: 1

GOD ONTMOET DE MENSEN

- Verhaal voor kinderen en andere mensen: labedabus
- Zingen: psalm 103c: prijs de Heer mijn ziel

Prijs de Heer mijn ziel en prijs zijn heilige naam
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

-Lezing: Jesaja 35: 1 -10
-Lied 608: 1
-Lezing: Marcus 7: 31 – 37
-zingen: Lied 534: 4

GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR

-Verkondiging: Hoor! Maar?

Lieve en mooie mensen,

Nog niet zolang geleden heb ik hem begraven. Hij kon niet goed meer horen. En sprak daardoor aan een stuk door en gebrekkig. Ik hoefde alleen maar te gaan zitten om hem aan te horen.

Wat ik ook tegen hem zei : Hij verstond het niet.

Hij vertelde mij, hoe eenzaam het is, als je niemand meer kan horen.

Je wereld gaat zich op den duur beperken tot jou alleen, zei hij.

Het was een wijs mens. Hij zei :” Dick, de wereld lijkt steeds meer op mij. Er wordt steeds minder echt geluisterd. Daar ligt misschien wel jouw taak. Om mensen te leren luisteren naar elkaar” .

“Want weet van mij : Het gaat nooit om de ideeën die je hebt. Ja, die zijn nodig. Het gaat altijd om de mensen met wie je samen werkt” .

Hij had een groot bedrijf gehad.” Als de sfeer onder elkaar goed is, dan komt de rest”, vervolgde hij.

Mensen hebben namelijk op allerlei gebied, heel veel in huis. Het enige wat ze moet leren is dat ze leren luisteren naar elkaar,

Ik heb veel van deze dove geleerd.

“ Horen” in de bijbel is het grondwoord. De belijdenis van Israël: “Hoor Israël, uw God is een” , is de basis voor de hele bijbel.

God leert mensen om te horen naar elkaar. “Jullie hebben elkaar nodig”. Als je werkelijk naar elkaar hoort, dan zullen er geweldige dingen gebeuren. Als je naar Mij luistert, leer je luisteren naar de mensen om je heen

Horen heeft ook te maken met dat je verbindt met je omgeving. Dat je reageert op wat gebeurt.

Dat je signalen oppakt. Zoals de signalen van een opwarmende wereld. Als je daar doof voor blijft, dan bestaat deze wereld over een aantal jaar niet meer.

Horen is uit je ik cocon komen en je open stellen voor alles wat er om je heen gebeurt.

Horen is het begin van gehoor geven aan.

Gehoor geven aan de schreeuw van mensen in Afghanistan. Gehoor geven aan al die mensen die door protocollen in Nederland ondersneeuwen. Horen naar is die mens zien , die roept. En er dan voor elkaar zijn.

Wat er gebeurt als je dat niet doet?

Als je elkaar loslaat.. wegstijgt.. niet hoort.. je doof houdt?

Soms horen mensen in Israël elkaar elkaar niet , dan gaan ze voor eigen gewin. Het ik komt dan vooraan te staan.

Hoor, Israël... en Israël zegt: Maar, hoor jij nou eens God... Ik wil ook wel eens wat... waarom moet ik altijd weer horen naar anderen en naar jou ? Ik ben toch veel beter dan die ander..., ik heb die ander niet nodig.

Ik ben sterk genoeg om het alleen te doen. Of nog dichterbij :Laat mij nou maar, ik wil ook wel eens wat.

Alleen of samen ?

Mozes leerde met anderen samen te werken, David leerde het, de wereld ging open als mensen dienstbaar worden aan elkaar.

Maar het gaat ook steeds verkeerd, als mensen zeggen: Ik doe het wel zelf.

Waarom gaan mensen niet altijd voor "samen ". Als het toch zo eenvoudig is, waarom doen mensen dat dan niet.

Daar is veel over te zeggen. Maar misschien is het woord: Angst "wel het belangrijkste.

Angst om je ziel en zaligheid delen met mensen om je heen. Werkelijk delen, heeft altijd te maken met intimiteit.

Dat je... je toevertrouwd aan die ander.

Hoor, maar ik durf niet, Heer.. Stel je voor.. ik vertrouw het niet. Afghanen toe laten : Er kan altijd een jihad strijder tussen zitten. Mensen die de dupe zijn van protocollen bij de belastingdienst. Er zijn altijd fraudeurs.

Mensen die niet het goede met je voor hebben. We leven in een wereld waarin niets meer veilig is.

En toch....

Mozes moest het leren, vertrouwen, David moest het leren. Door schade en schande leerden ze.

Wij mogen het leren: anderen tegen alles in te vertrouwen...

Zelfs als het moeilijk is. Dat is de kern van ons geloof , maar ook de kern van een samenleving die gaat bloeien.

Je toevertrouwen aan de intimiteit van de ander... omdat je in die kwetsbaarheid wantrouwen kan verslaan. De bijbel noemt dat liefde.

Hoor, maar.... Durf je het aan, om je toe te vertrouwen, zelfs als je "angstig "bent.

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf... Zeker niet als je veel hebt meegemaakt waardoor wantrouwen is gegroeid.

Hoe herkenbaar: als mensen zeggen: Hoor, maar dat wil ik wel, maar er is iets in mij wat zegt Pas op.. want je weet het nooit...

Als mensen tegen je zeggen: We moeten je niet of je dat gevoel krijgt...

Mooipraten, Horen, maar..

Kan je "vertrouwen, tegen alles in "leren?

Daar staat hij Jezus: Tegen over hem een mens die wel wil horen, maar het niet kan.

Niet voor niets is Jezus in heidens gebied. Hier wonen mensen die niet hebben geleerd dat horen de kern van het leven is. Hier kan hij wel roepen: Hoor vertrouw je toe aan de ander.. maar dan zullen ze dat wel eerst moeten leren.

Vertrouw je toe aan de ander, ondanks alles..

In dit verhaal heeft het ook alles met Jezus zelf te maken. Zijn boodschap wordt niet met open armen ontvangen. Door een aantal mensen wordt hij afgewezen, niet vertrouwd.. De mensen willen niet naar hem horen... Hij heeft de ervaring dat mensen hem wantrouwen. Met name de farizeeën en sadduceeën de geestelijkheid. Is dit wel de goede weg> Want steeds opnieuw is zijn boodschap, dat mensen elkaar mogen liefhebben en dan bedoelt hij "mogen delen van hun bestaan. En dat dit de weg naar het Koninkrijk is.

Blijft hij deze boodschap, van "vertrouw "ondanks alles de ander, "keer als het nodig is "je wang naar de ander "

En dan komt hij in dit heidense gebied een man tegen die niet kan horen.
Deze man wordt symbool voor zijn boodschap in dit heidens gebied.
Hij laat "mensen die "niet horen "toch horen.

Hier bij het meer van Galilea wordt de diepgang van zijn boodschap duidelijk.
Ja, zelfs als je niet kan horen, door je angst of door wat gebeurde in je leven, kan je dat leren.

Hoe?

Jezus neemt de dove apart. Even hem alleen! Hij kijkt hem aan.
En dan gebeurt het: Hij deelt van zichzelf met hem. Ondanks alles, verdiept Jezus zijn boodschap> Nee, niet langer zijn het alleen woorden... Vanaf nu zal hij met zijn hele hebben en houden zich toevertrouwen aan de mensen. Hij raakt de zieke oren aan.. hij spuugt op zijn handen en met zijn spuug raakt hij zijn tong aan.
Intiemer kan net.. Jezus deelt zichzelf volkomen met deze heidense onreine man...

Hij zit zichzelf volledig op het spel. Ze zullen we I zeggen die farizeeën en sadduceeën dat hij de reinheidsgeboden overtreedt, maar dat doet er niet toe.

Ga open roept Jezus.. mens durf te vertrouwen... zijn hele ziel en zaligheid legt Jezus erin... en ja hij overwint er ook die stem mee.. die zegt: Horen toevertrouwen, ja maar dat kost je toch jezelf..

Inderdaad dat kan je jezelf kosten... Er kunnen mensen mee aan de haal..
Maar sowhat .. als het de enige weg naar een nieuwe wereld is.. waarin mensen er voor elkaar zijn, waar velen gered worden... dan doe je dat...

Ja hij had zichzelf ook kunnen laten leiden door het wantrouwen van de ander...

Jezus blijft trouw aan zichzelf.

Vertrouwen ondanks alles.. vertrouwen in elkaar en bouwen op elkaar met die verkondiging zal Jezus doorgaan..

Hij jaagt de geslotenheid van de man uiteen. Hij gaat horen..

En wat er dan gebeurt is ongelooflijk... Overal verspreidt het goede nieuws zich.

Hier is er een, die doorzet.

Hier is er die blijft inzetten op de liefde voor de ander .. zo alleen wordt de wereld van woestijn oase...

Zo zal de steppe gaan bloeien.

Wij leven in en wereld waarin dat nog steeds geldt. Het draait allemaal om vertrouwen... vertrouwen in elkaar. Dan gaan mensen werkelijk naar elkaar horen. We ontdekken dat we elkaar nodig hebben.

In wisselwerking met elkaar ontstaat dan een nieuwe wereld.

Hoe bijzonder is het dat we als volgelingen van Jezus, dat steeds opnieuw met elkaar mogen leven.

En steeds opnieuw mogen horen in onze oren : Effata.. kom naar buiten mens..

Leer het leven te delen met anderen... Versla de demonen van angst en wantrouwen.

En ga leven... vier dit leven.

Amen

- muzikaal intermezzo

- Zingen: Lied 837: 1 en 4

- Voorbeden

-Dankgebeden

-stil gebed

-slotlied: Lied 425

-Zegen

De Eeuwige is voor u

Om u de weg te wijzen.

De Eeuwige is achter u

om u in de armen te sluiten

En te beschermen tegen gevaar.

De Eeuwige is onder u

Om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Eeuwige is in u

Om u te troosten als u verdriet hebt.

De Eeuwige omgeeft als een beschermende muur

Wanneer anderen over u heen vallen.

De Eeuwige is boven U om u te zegenen.

Zo zegent u God, vandaag

Morgen en tot in eeuwigheid. Amen